

Toeren langs wijngeheimen

Een klassieke auto maakt van de bestuurder een ander mens. Zo verging het ook **Paul Seeger**, die bijna een jaar geleden zijn restaurant *Negliche* in Bussum verkocht aan **Sidney Heinze**. „Inmiddels heb ik vele antieke auto's zelf gerestaureerd”, klonk het bevolgen in Het Arsenaal in Naarden, bij de gastvrije topkok **Paul Fagel**.

Tijdens een ongecompliceerde, rijk bevoelde lunch werd zijn nieuwste initiatief gepresenteerd voor liefhebbers van museale wagens. „Een tocht langs Franse wijnkastelen, of het nu een weekende of tien dagen is.” Wijnkoper **Simon Pols** leverde de adressen: „Vaak zijn het kleine wijnhuizen. Die leveren de grootste verrassingen op.”

Het bleken heuse wijngeheimen. Zo bracht **Florent Dufour** een bijzondere Clos de Ponchon 2003 mee. Een van de weinige beajolaiswijnen die op eiken gelagerd zijn. „Langs de druivenstokken van deze wijn in Régnie heeft **Gerrie Knetemann** zich nog in het zweet gewerkt!” lachte **Tonny Eyk** naast zijn **Liesbeth**.

Didier Raimbault kwam met een bijzondere Sancerre-rosé uit Verdigny en **Laurence Dèche** schonk vooraf een zoete Floc de Gascogne, die rallyrijders kunnen gaan proeven op hun Château de

■ **Autofanaat Paul Seeger (l.) en wijnkoper Simon Pols.**

FOTO'S: DE TELEGRAAF

■ **Paul Fagel (in zijn witte koksbuis) te midden van de Franse wijnbouwers v.l.n.r. Florent Dufour, Didier Raimbault, Laurence Dèche en Paul Garaudet.**



Millet bij Eauze.

Hopelijk gunt het routeschema hun de meeste tijd bij **Paul Garaudet** in Monthélie. Hij maakt 15 verschillende, heerlijke bourgognes van wijngaarden in zijn eigen plaats en in Meursault, Vol-



nay, Pomard, Puligny-Montrachet enz. Van alles stond er geopend op tafel om lekker door elkaar te proeven.

Om iets dergelijks in Frankrijk te doen, hebben deelnemers niet eens een eigen oude auto nodig: „Van

een Rolls Royce en een Jaguar, tot een Alfa Romeo, Porsche of Ferrari, alles is bij mij te huur”, verzekerde Seeger, die met zijn bedrijf *Classic Emotions* ook tochten organiseert door Italië.

Bart Riethergen gaat veel verder van huis. „Ik werk

aan de Himalaya Trail, die van start gaat in Venetië. Zes weken later eindigen we in Sjanghai”, vertelde hij bij de gloeiende ketel *Brulot d'Armagnac*, die als een warme, zoete deken in de magen vol kostelijke wijnen gleed.

Baldern en Jero